

VECKA 24

GUDSTJÄNST HEMMA

Fundera tillsammans:

Hur luktar våren? Hur luktar glass? Hur luktar pizza?
Hur luktar parfym?

Samtala om vad ni tycker luktar gott?

Läs tillsammans: Joh 12:1-8

Läs tillsammans:

Maria hade en JÄÄTTEDYR olja som luktade gott som hon använde till att smörja Jesus fötter med. Hela huset luktade gott av parfymen.

Ibland ger vi också bort fina dyra presenter till någon som vi tycker om. Eller ger vi bort något som vi själva har gjort – det är minst lika dyrbart.

När vi ska visa Jesus hur mycket vi tycker om Honom så kan det ibland vara svårt. Det är inte samma sak som när Maria hade honom i sitt hus. Att göra ett pärlhalsband som man ändå inte kan hänga runt halsen på Jesus känns lite knepigt. Att sjunga en sång känns lite lättare.

Men Jesus sa också: "Vad ni har gjort för de minsta, har ni gjort för mig." Vad menade Jesus med det? Det finns många sätt att visa kärlek till Jesus på. När vi visar kärlek till varandra gör vi det även till Jesus.

Samtala om:

Hur är ditt sätt att visa kärlek och tacksamhet till Gud?
Genom att göra tjänster för andra? Genom att skriva eller måla?
Lovsjunger du stilla eller dansar du an virvlande dans?

Hur vi uttrycker oss är olika från person till person och från dag till dag. Men fundera ändå över vad som känns mest naturligt i ditt liv. Hur kan du med dina gåvor visa din kärlek till Jesus?
Det finns inga dåliga eller löjliga sätt att visa att man tycker om Jesus.

Dagens uppdrag:

I dag ska du fundera ut något som du kan göra som någon annan människa blir glad över!



DAGENS BIBELTEXT

Joh 12:1-8

BÖNESTUND

TACK Gud

för allt jag kan göra.

Tack Gud

för att vi kan visa vår kärlek till dig genom att älska andra människor.

FÖRLÅT

för att jag ibland glömmer bort att göra dig glad genom att andra människor blir glada.

HJÄLP

mig Gud att kunna älska andra människor som Du älskar dom.

HJÄLP

mig idag att kunna göra andra människor glada.