

VECKA 19

GUDSTJÄNST HEMMA



Läs tillsammans:

Livet är överfullt av helt **vanliga** dagar. Vanliga dagar är fulla av både roliga och tråkiga saker. Ibland är en vanlig dag ganska skön, man vet vad som kommer och händer. Ibland kanske en vanlig dag är full med sura miner och bråk, smäll i dörrar och tråkigheter. Just de dagarna kan vi behöva påminna oss om att Gud väljer oss! Först och främst vill Gud berätta för dig att du är älskad, dyrbar och värdefull. Sen vill Gud också använda just dig vem du än är till att sprida Guds kärlek och ljus.

Vi glömmer lätt bort vad det är som gör oss värdefulla, älskade och viktiga. Inför Gud behöver vi inte kunna något särskilt, eller ens lyckas med något. När klassen ska välja lag i brännboll eller fotboll så är man kanske inte den som blir vald först - **men Gud väljer alltid dig!** Det spelar ingen roll om du ens har lärt känna Gud ännu – Gud väljer dig ändå!

Läs tillsammans: i Bibeln 1 Sam 16:1-13 och 1 Joh 4:19

Läs tillsammans:

Här står det att Gud ser till ditt och mitt hjärta. Vi behöver alltså bara fylla våra hjärtan med det som är gott. Hur gör man det?

Det står i dagens berättelse om David, att Gud inte ser till det yttre utan till hjärtat. David var ute på fälten och vaktade fåren – för David en helt vanlig dag. När David var ute på fälten så brukade han umgås med Gud, han sjöng sånger och pratade med Gud. Davids hjärta var fullt av kärlek till Gud därför att han hade lärt känna Gud.

Gud vill att vi ska prata med honom, sjunga till Gud, rita teckningar, skriva saker, promenera i Guds natur osv.

Samtala om frågorna

På vilket sätt tycker du att det är lätt att vara tillsammans med Gud?
Genom att

- skriva texter
- sjunga och spela
- prata med Gud
- rita
- ... ?

Hur får Gud plats
i dina helt vanliga dagar?



Bönestund

DAGENS BIBELTEXTER

1 Sam 16:1-13
1 Joh 4:19

BÖNESTUND

TACK Gud

för att du väljer mig.

Tack Gud

för att du har skapat mig
så som Du vill ha mig.

FÖRLÅT

för att jag ibland glömmer
bort att Du vill ha mig så
som jag är.

HJÄLP

mig att fylla mitt hjärta
med dig.

HJÄLP

mig att ta med dig i mina
helt vanliga dagar, när
jag leker, cyklar, pluggar,
vilar, äter, lever ...

anette.eidenskog@ulriksbergskyrkan.se